

Maandbericht oktober

Gezocht: leesouders en bibliotheekouders

Op het Mozaïek vinden wij leren lezen erg belangrijk. Met een aantal leerlingen moet extra geoefend worden om een bepaald niveau te behalen.

Wij hebben een uitgebreide schoolbibliotheek voor de kinderen waarvoor vaak nieuwe boeken gekaft moeten worden.

Ook is het fijn als er in de bibliotheek voor de kinderen iemand aanwezig is om indien nodig te helpen en te zorgen dat de bibliotheek er opgeruimd uit blijft zien.

Voor dit schooljaar zijn wij dan ook dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen als leesouder, biebouder of kaftouder.

Als u het leuk vindt om op deze manier betrokken te zijn bij de school en u kunt daar tijd voor vrijmaken, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Wij zijn heel blij met uw hulp.



De Marokko-bus komt!

Maandag 8 en dinsdag 9 oktober is het zover: De Marokko-bus bezoekt het Mozaïek.

De Marokkoreizigers uit de bus gaan vertellen over Marokko en de inwoners van Marokko. Tijdens het bezoek van de Marokko-bus gaan de kinderen Marokkaanse soep maken en leren zij kalligrafieren. De ouders die helpen bij

het bezoek van de Marokko-bus willen wij hierbij alvast bedanken voor hun hulp.

Afgelopen week konden de kinderen al de sfeer van Marokko proeven bij de thematafel bij de kantoren en in de vitrinekasten. Boeken over Marokko, prachtige Marokkaanse kettingen, kleding, dienbladen, theepotjes en theeglazen, kruiden.



Ook keken ze al naar reisfilmpjes over Marokko, deden ze een spel ter voorbereiding en konden ze een tekenopdracht uitkiezen met als thema Vriendschap en Marokko.

Daarnaast maakten de kinderen een gezamenlijk mozaïek voor op de deur in de hal.

Kinderboekenweek

Op woensdag 3 oktober is op het Mozaïek de Kinderboekenweek gestart. Dit jaar is het thema Vriendschap.

We startten met de Kinderboekenweek met samenwerk- en vriendschapsspelletjes buiten op het voorplein.

De school is tijdens de Kinderboekenweek versierd met bloemen met in de harten het woord 'vriend' in alle talen.

Door de hele school hangt een vriendschapsketting,



waarvan ieder kind zijn eigen poppetje heeft versierd.

Er zijn weer prachtige nieuwe boeken besteld voor iedere klas en voor in de bibliotheek om te lezen.

Boekentip: Blitz

Blitz is een serie boeken voor beginnende lezers. In de boeken is een lettertype gebruikt dat voor iedereen makkelijk leesbaar is, ook voor dyslectici. De hoofdpersoon is Blitz, een ruimtemannetje die op zoek gaat op aarde naar een vriend die op hem lijkt.



Er zijn in de Kinderboekenweek speciale vriendschapspiebekaarten. Deze worden extra uitgedeeld bij aardig en sociaal gedrag. Met als beloning bij 50 kaarten voor de klas samen een vriendschapsbandje maken.

De kinderen maken een speciale Kinderboekenweeschoolkrant.

Ook gebruiken de groepen een rijdend white board met filosofeervragen over vriendschap. Dit bord wordt gebruikt om te praten/ debatteren/ filosoferen over vriendschap.



In de hal is een Vriendenwand. Iedereen mag hier een foto ophangen van zichzelf met zijn beste of goede vriend.

Op vrijdag 19 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een bijzondere foto van alle kinderen op het voorplein, genomen vanaf het dakterras.

Spaart u mee voor de schoolbiep?

Libris Voorhoeve in Hilversum heeft tijdens de Kinderboekenweek een mooie actie.

Zij willen het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en willen samen met u en de kinderen helpen met het uitbreiden van de schoolbibliotheek met nieuwe, spannende, leuke kinderboeken.

Het werkt als volgt:

U koopt tussen 3 en 14 oktober 2018 één of meerdere boeken bij Boekhandel Libris Voorhoeve in de Kerkstraat 77 in Hilversum. Lever de kassabon vóór 19 oktober 2018 in op school.

Wij leveren de kassabonnen in bij Libris en ontvangen een waardebon van 20 % van het bedrag van de kassabonnen om gratis nieuwe kinderboeken uit te zoeken bij Libris voor de schoolbibliotheek.





Conflicten oplossen

Op school leer je niet alleen rekenen en taal, maar ook: Hoe ga je met elkaar om?

En hoe los je samen problemen op? Kinderen kunnen dat niet 'van nature'; er ontstaan regelmatig misverstanden, ruzietjes, confrontaties. Dat is mooi want daar leren ze van!

Voor kinderen is het niet makkelijk daarover aan anderen te vertellen. Het is nog moeilijk zich in de ander te verplaatsen en ook om hun eigen rol in het conflict goed te vertellen.

Hoe kan je als ouder het beste reageren, als je kind thuiskomt met een verhaal dat er iets vervelends is gebeurd op school met een ander kind?

Neem je kind serieus, luister naar het verhaal en bied aan om te helpen. Ga samen met je kind naar de leerkracht om het hele verhaal te horen en te horen hoe het is opgelost.

"Ik los het zelf wel even op met dat andere kind!!"

Het is voor kinderen vaak heel bedreigend om door een onbekende volwassene ter verantwoording te worden geroepen.

Wij willen dat kinderen zich altijd gesteund en begrepen voelen, ook (of misschien wel: juist) als er iets niet goed is gegaan. Zo kunnen kinderen van hun fouten leren en dingen goedmaken.

Wij hebben dan ook als richtlijn dat op school dingen worden uitgepraat met een juf of meester van de school erbij.

Teken en Techniekkast

Tekenkast: Marokko en vriendschap

Techniekkast: K'nex

Datums om te noteren

Studiedag

Dinsdag 25 september 2018

Vrijdag 23 november 2018

Start Kinderboekenweek, thema

Vriendschap

Woensdag 3 oktober 2018

Herfstvakantie

Van maandag 22 oktober tot en met zondag 28 oktober 2018

Met vriendelijke

groet,

Namens het team

van het Mozaïek,

Birgitte Plasmans

Directeur

